

30Η 'ΙΟΥΝΙΟΥ

Ἡ Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἐκ τοῦ κα-τὰ Ματθαῖον. λδ'

(θ',36 κ' Ι',01-08) Δε Γ'ΜΤθ

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους ...

Κεῖνο τὸν καιρό·

Ὅταν ὁ Ἰησοῦς εἶδε τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ, ἐνοιωσε γιὰ ὅλους αὐτοὺς συμπάθεια καὶ πόνο, γιὰτὶ ἔβλεπε ὅτι ἦταν ἐξουθενωμένοι πνευματικά, ἀλλὰ καὶ παραμελημένοι σὰν τὰ πρόβατα πού ἔχασαν τὸ βοσκό τους.

Τότε, ἀφοῦ κάλεσε ἰδιαιτέρα τοὺς δώδεκα μαθητές του, ἔδωσε σ' αὐτοὺς τὴν ἐξουσία ἐπάνω στὰ ἀκάθαρτα καὶ πονηρὰ πνεύματα, ὥστε νὰ τὰ βγάξουν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ θεραπεύουν κάθε ἀσθένεια καὶ κάθε ἀρρώστεια.

Αὐτὰ εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων.

Πρῶτος εἶναι ὁ Σίμωνας, πού λέγεται Πέτρος καὶ ὁ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφός του.

Μετὰ ὁ Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ ἀδελφός του.

Ὁ Φίλιππος καὶ ὁ φίλος του Βαρθολομαῖος.

Ὁ Θωμᾶς καὶ ὁ Ματθαῖος, πού πρῶτα ἦταν τελώνης.

Ὁ Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου καὶ ὁ Λεββαῖος, πού ἐπονομάσθηκε Θαδδαῖος.

Ὁ Σίμωνας ὁ Κανανίτης ἢ ζηλωτής καὶ ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, αὐτὸς πού τὸν πρόδωσε.

Αὐτοὺς τοὺς δώδεκα ἀπέστειλε ὁ Ἰησοῦς παραγγέλλοντας καὶ τὰ ἐξῆς·

«**Σ**τὴν ἀποστολὴν σας αὐτή, νὰ μὴν βαδίζετε ἀκόμη σὲ δρόμους ποὺ ὀδηγοῦν στὶς χῶρες τῶν εἰδωλολατρῶν, οὔτε πάλι νὰ πᾶτε στὶς πόλεις τῶν Σαμαρειτῶν.

Πρὸς τὸ παρὸν εἶναι προτιμότερο νὰ πηγαίnete στὰ χαμένα πρόβατα τοῦ Ἰσραὴλ, στοὺς πλανημένους Ἰσραηλίτες.

Ὅπου πηγαίnete, πρῶτα νὰ κηρύττετε· "Ἐφθασε, εἶναι κοντὰ σας ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν".

Ἐπὶ πλέον νὰ θεραπεύετε ἀρρώστους, νὰ καθαρίζετε λεπρούς, νὰ ἀνασταίnete νεκρούς, νὰ βγάζετε δαιμόνια.

Ὅλα αὐτὰ νὰ τὰ κάνετε χωρὶς πληρωμὴ, δωρεάν, ἀφοῦ καὶ ἐσεῖς δωρεάν πήρατε

τὰ χαρίσματα καὶ τὶς δυνάμεις ἀπὸ τὸ Θεό».

